

# Φαράγγι Αγάλης – Στενή Εύβοιας



**Ημερήσια πεζοπορική**

**Κυριακή 7 Απριλίου 2019**

Το **φαράγγι της Αγάλης** βρίσκεται στις παρυφές του ορεινού όγκου της **Δίρφυς**.

Λίγα μέτρα πιο πάνω από το χωριό **Άγιος Αθανάσιος** του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων, που απέχει 30 χμ από την Χαλκίδα, ξεκινάει το σπάνιας ομορφιάς φαράγγι της Αγάλης. Έχει μήκος 5 χιλιόμετρα και οι κοίτες του είναι κατάφυτες με πλατάνια και οργιώδη βλάστηση.

Οι καταπράσινες πλαγιές, τα τρεχούμενα νερά και οι απόκρημνοι βράχοι με τους ποικίλους χρωματισμούς συνθέτουν ένα υπέροχο μπουκέτο φυσικής ομορφιάς. Στο φαράγγι κυλά γάργαρο νερό που στην διαδρομή σχηματίζει μικρούς καταρράκτες. Θα δούμε ρυάκια να σκίζουν με ορμή τους απόκρημνους βράχους, ανάλογα βέβαια με την εποχή και εάν και πόσο έχει χιονίσει τον χειμώνα. Μέσα στο φαράγγι βρίσκεται και η σπηλιά με την ονομασία **Βοϊδοκλέφτρα** για την οποία έχουν βρεθεί στοιχεία κατοίκησης

από την νεολιθική εποχή.



Ξεκινώντας από το χωριό του Αγίου Αθανασίου (σε υψόμετρο 250μ) συνεχίζουμε προς το γήπεδο και στη συνέχεια μπαίνουμε στο φαράγγι της Αγάλης περπατώντας πότε από την δεξιά πλευρά και πότε από την αριστερή περνώντας από πολλά γεφυράκια. Εδώ βρίσκονται οι κύριες πηγές του ποταμού **Μεσσάπιου**. Η πρώτη πηγή που συναντάμε είναι η **Αρκουδόβρυση** και στα 45 λεπτά πορείας φτάνουμε στην **Κρυόβρυση**, έναν διαμορφωμένο χώρο αναψυχής με πετρόχτιστη πηγή και ξύλινο τραπέζι. Στη συνέχεια, το μονοπάτι αρχίζει να ανεβαίνει ψηλότερα από την κοίτη και σιγά-σιγά απομακρύνεται απ' αυτή. Διασχίζοντας ελατοσκεπάστες πλαγιές και λιβάδια υποαλπικού τύπου, φτάνουμε μετά από 2 ώρες πεζοπορίας, στην όμορφη τοποθεσία **Κράτια**, στα 730 μέτρα υψόμετρο, όπου και θα κάνουμε μια μεγάλη στάση.

Σήμα κατατεθέν της, η πετρόχτιστη πηγή και φυσικά ο τρίδυμος γιγαντιαίος πλάτανος που την σκιάζει. Κατόπιν, ακολουθώντας αριστερόστροφη πορεία καταλήγουμε σε δασικό δρόμο και συνεχίζουμε κατηφορικά για λίγο και στη συνέχεια ανηφορικά φτάνουμε στο καταφύγιο της Αγάλης στα 930μ . Εκεί μπορούμε να παραμείνουμε για λίγο για να θαυμάσουμε την θέα προς τον Ευβοϊκό, αν είμαστε τυχεροί και έχουμε καλή ορατότητα. Μπορούμε επίσης να ξεκουραστούμε στο καταφύγιο που λειτουργεί πλέον όλα τα Σ/Κ στο μεγαλύτερο μέρος του χρόνου. Εκεί θα μας περιμένει και το λεωφορείο μας για να μας πάει για φαγητό στη όμορφη **Στενή**.



**Χιλιόμετρα : 6 χλμ**

**Υψομετρική διαφορά : + 770 / -120**

**Χρόνος πεζοπορίας : 3.30 με 4 ώρες**

**Βαθμός δυσκολίας : 1** (απευθύνεται και σε αρχάριους με καλή φυσική κατάσταση)

**Αρχηγός : Ζηλακάκη Μαρία**

**Κρατήσεις : Λαγόπουλος Επαμεινώνδας**