

Ο ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΔΡΑΜΑ – ΣΠΗΛΑΙΟ ΜΑΑΡΑ – ΒΩΛΑΚΑ ΚΑΙ ΣΕΡΡΕΣ



Το δελτίο καιρού της ΕΜΥ έλεγε για το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου βροχές και καταιγίδες, εμείς όμως του Φυσιολατρικού ποτέ δεν θεωρήσαμε εμπόδιο τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι πρωί-πρωί το Σάββατο 27 Οκτώβρη ξεκινήσαμε 50 περίπου άτομα για την ακριτική Δράμα.

Στην διαδρομή το κέφι και τα τραγούδια όπως πάντα τα γνωστά του Φυσιολατρικού. Μετά τις καθιερωμένες στάσεις φτάσαμε νωρίς το απόγευμα στα καταπληκτικό ξενοδοχείο μας, όπου το βράδυ απολαύσαμε ένα υπέροχο και χορταστικό δείπνο.

Την Κυριακή της 28ης Οκτωβρίου με πολλή βροχή ξεκινήσαμε για το Σπήλαιο Μάαρα, ή αλλιώς Σπήλαιο Αγγίτη. Το Σπήλαιο αυτό μέσα σε μια καταπληκτική τοποθεσία είναι ένα από τα θαύματα της φύσης. Αλήθεια πόσες ομορφιές έχει η πατρίδα μας!! Θαυμάσαμε το σπήλαιο αλλά και το τοπίο που το περιβάλλει και φύγαμε από εκεί με ανείπωτες και άριστες εντυπώσεις.

Ο επόμενος σταθμός μας ήταν ο παραδοσιακός Βόλακας που είναι ένα παραδοσιακό χωριό στο Φαλακρό όρος και είναι το ορμητήριο για το χιονοδρομικό κέντρο. Εκεί μέσα στη βροχή ρίξαμε μια

ματιά στο χωριό και επειδή δεν είχαμε καθόλου όρεξη γεμίσαμε τις ταβέρνες.

Το βράδυ μέσα στο κέντρο της πόλης ,στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας ,στο κέντρο «ΝΗΣΑΚΙ» φάγαμε, διασκεδάσαμε και χορέψαμε.

Στον δρόμο της επιστροφής σταματήσαμε στις Σέρρες για καφέ , αλλά και για να γεμίσουμε τις αποσκευές μας με τους παραδοσιακούς ακανέδες. Στην παραλία της Κατερίνης σταματήσαμε για το μεσημεριανό μας και το βράδυ είμαστε στην Νέα Ιωνία, κουρασμένοι ίσως από την μεγάλη διαδρομή, αλλά πολύ ευχαριστημένοι γιατί όπως πάντα με τον φυσιολατρικό περνάμε ωραία.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑ





(ΠΑΡΝΩΝΑΣ- ΒΑΜΒΑΚΟΥ- ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ-ΚΟΡΥΦΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΟΥΡΛΑΣ)

Στις 27 και 28 του Οκτώβρη, η ομάδα της Νεολαίας του **Φ.Ο.Ν.Ι.**, αποφάσισε να κατακτήσει τη βουνοκορφή της Μεγάλης Τούρλας στον Πάρνωνα (Λακωνία) ύψους 1936 μ. σε συνδυασμό με τουριστική ξενάγηση σε χωριά του , και προσκύνημα στη Μονή Μαλεβής.

Ξεκινήσαμε λοιπόν , πρωί με την αυγούλα.....(πια αυγούλα , καλέ!!!!) κατά τις 8πμ γιατί βλέπετε τα παιδιά ξενυχτάνε και λιγάκι.....για μεγάλες κατακτήσεις !!!!

Πρώτη μας στάση η Μονή της Παναγίας της Μαλεβής. Μοναστήρι κτισμένο στις πλαγιές του Πάρνωνα, κοντά στην κορυφή Μαλεβού , από όπου και πήρε την ονομασία, όπου υπάρχει θαυματουργή εικόνα , ζωγραφισμένη από τον Ευαγγελιστή Λουκά . Από το 1964 λέγετε ότι αναβλύζει Άγιο Μύρο.

Αφού λοιπόν προσκυνήσαμε , συνεχίσαμε την ανάβαση στο βουνό (προς το παρόν μεπούλμαν). Το βουνό του Πάρνωνα έχει πλούσια βλάστηση και πολυσύνθετη χλωρίδα. Καλύπτεται από πολλά δάση μαύρης πεύκης, δρυς, πλατάνια, χαρουπιές και το μοναδικό καστανοδάσος στην περιοχή της Καστάνιτσας όπου βρεθήκαμε στη γιορτή του κάστανου. Η Καστάνιτσα θεωρείται ένας από τους ομορφότερους παραδοσιακούς οικισμούς της Πελοποννήσου.

Παραδοσιακά πετρόκτιστα σπίτια, ξύλινα μπαλκόνια σκεπασμένα με τσίγκο για το χιόνι, στέγες από πλάκες σχιστόλιθου από τα γύρω βουνά, έντονα χρώματα στα παράθυρα και λουλουδιασμένες αυλές, αρκετά πυργόσπιτα που σε συνδιασμό με τους ασβεστωμένους πλακόστρωτους δρόμους δίνουν μια ειδυλλιακή, πρόσχαρη και ταυτόχρονα αιγαιοπελαγίτικη όψη στο χωριό.

Ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Καστανιτσιωτών κάθε χρόνο διοργανώνει τη γιορτή του κάστανου. Έτσι και εφέτος για 29η χρονιά με τη συμμετοχή τεσσάρων **CHEF**, οι οποίοι μαγείρεψαν πράγματι καταπληκτικές συνταγές με βάση το κάστανο και την συμμετοχή παραδοσιακού χορευτικού συγκροτήματος και τραγουδιστών μας χόρτασαν και μας διασκέδασαν.

Αργά το απόγευμα φτάσαμε στη Βαρβίτσα (όπου βρισκόταν το ξενοδοχείο μας) ένα παραδοσιακό χωριό χτισμένο στους πρόποδες του Πάρνωνα πλημμυρισμένο από καστανιές και καρυδιές. Το δάσος τόσο κοντά στα παραδοσιακά σπίτια, οι εναλλαγές των χρωμάτων, η γραφική πλατεία με τον αιωνόβιο πλάτανο, μας καλούσαν να ανακαλύψουμε κρυφές ομορφιές και να κάνουμε την διαμονή μας αξέχαστη. Γλεντάκι το βράδυ μέχρι αργά παρ' όλο ότι την άλλη μέρα μας περίμεναν 10 χιλ. πεζοπορία.

Το πρωί χωριστήκαμε σε δύο ομάδες. Η μία η ονομαζόμενη των «**ΓΕΝΝΑΙΩΝ**» ξεκίνησε αρκετά νωρίς για την κατάκτηση του Πάρνωνα του πανέμορφου αυτού βουνού με τις πολλές κορυφές, με υψηλότερη αυτή της Μεγάλης Τούρλας, που φτάνει σε υψόμετρο 1936 μ.

Ακολουθώντας λοιπόν τα χνάρια του μυθικού **ΠΑΝΑ** του τραγοπόδαρου Αρκαδικού Θεού, γιού του Ερμή και της νύμφης Δρυόπης, του προστάτη των αρκαδικών βουνών και των βοσκών, αρχίσαμε την πορεία μας από την **BAMBAKOY** (Το πλησιέστερο χωριό στα εκτεταμένα δάση ελάτης και πεύκης του Πάρνωνα καθώς είναι το ορμητήριο για τις ορειβατικές αναβάσεις) με στόχο να πατήσουμε την κορυφή.

Ξεκινήσαμε λοιπόν από το καταφύγιο του ΕΟΣ Σπάρτης. Η διαδρομή που ακολουθήσαμε κινείται πάνω σε μονοπάτι, δασικό δρόμο και δύσκολη κορυφογραμμή, και ακολουθώντας μία πορεία μέσα από δασικούς δρόμους φτάσαμε στο οροπέριο (1800 μ.) λίγα μέτρα πιο κάτω από την κορυφή της Μεγάλης Τούρλας.

Ότι και να πει κανείς για το οροπέδιο θα είναι λίγο για να αποδώσει την απέριττη ομορφιά. Σαν να βρίσκεσαι μέσα σε πίνακα ζωγραφισμένο από ταλαντούχο χέρι. Προσπαθείς να χορτάσεις το μάτι σου με σκηνές από το τοπίο. Η μαγεία του σε συναρπάζει και προσπαθείς να εγκλωβίσεις όλη αυτή την ομορφιά σε φωτογραφίες που δεν μπορείς να σταματήσεις να τραβάς. Συνεχίσαμε λοιπόν για την Μεγάλη Τούρλα. Δύσκολη ανάβαση , επίπονη, αλλά...τα καταφέραμε να σηκώσουμε τη Σημαία του **Φ.Ο.Ν.Ι.**

Ας...πάμε όμως και στην άλλη ομάδα των ονομαζόμενων «ΩΡΑΙΩΝ». Αυτοί λοιπόν οι καμιά δεκαριά, καθ' ότι ολίγον φοβητσιάρηδες στην καταπόνηση τωνκάτω άκρων τους παραμείνανε στις Καρυές, περπατήσανε τα χιλιομετράκια τους (γύρω στα 5) σε ευθύ δρόμο και κατόπιν ανεβήκανε (με το πούλμαν) μέχρι το καταφύγιο όπου και περιμένανε τους « ΓΕΝΝΑΙΟΥΣ» να επιστρέψουν. Αφού τους χειροκροτήσανε για την επιτυχία τους , όλοι μαζί πήγαμε στο χωριό **ΤΖΙΝΤΖΙΝΑ** για φαγητό και κρασοκατάλυξη.

Χορτασμένοι πλέον από φύση και φαγητό ξεκινήσαμε την επιστροφή για την ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ , χαρούμενοι με γεμάτες τις μπαταρίες για να συνεχίσουμε την ζωή μας στην πόλη μας, γεμάτη αναμονή για επόμενεςυψηλές κατακτήσεις!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Με φιλικούς χαιρετισμούς
ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
Μέλος του Φ.Ο.Ν.Ι.

ΚΥΠΡΟΣ, ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ

ΤΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ο Κωστής Παλαμάς χαιρετίζοντας τους Κύπριους αδελφούς το 1904 που ήλθαν επισκέπτες στην Ελλάδα τους καλωσόρισε απαγγέλλοντας και καταλήγει

Καλώς μας ήρθατε παιδιά!

**Στην Κύπρο την αέρινη στη Μακαρία Γη,
στο ωραίο πολύπαθο κορμί η αγνή ψυχή δεν έσβησε
και ζει και ζει και ζει**

Έτσι και εμείς του φυσιολατρικού αποφασίσαμε να πάμε να επισκεφθούμε αυτή τη Μακαρία Γη, με το πολύπαθο κορμί και την αγνή ψυχή που ζει και στέκεται πάντα αγέρωχη μπροστά σε όλους τους κατακτητές, είτε αυτοί λέγονται Τούρκοι , Άγγλοι, Ενετοί, Φράγκοι.

Το φετινό Πάσχα το περάσαμε στην Κύπρο, ξεκινήσαμε με την πρωινή πτήση της Aegean των 6 και φτάσαμε στις 7.30 στη Λάρνακα. Επειδή μας έπαιρνε ο χρόνος αρχίσαμε αμέσως την ξενάγηση μας. Επισκεφθήκαμε την κατεχόμενη **Αμμόχωστο** την πόλη του Ευαγόρα μια από τις πιο ξακουστές πόλεις της Μεσογείου που αποτελούσε πριν το 1974 το διαμάντι και το καμάρι της Κύπρου. Σήμερα είναι για 38 χρόνια η πόλις-φάντασμα. Περάσαμε τα τείχη της παλαιάς πόλης που καταλήγει στον Πύργο του Οθέλλου. Στο κέντρο μιας μεγάλης πλατείας ξεχωρίζει ο ναός του **Αγίου Νικολάου**, γοθτικού ρυθμού, που σήμερα είναι τζαμί. Επισκεφθήκαμε το **Μοναστήρι του Απόστολου Βαρνάβα**, τον Αρχαιολογικό χώρο της **Σαλαμίνας** με το Αρχαίο θέατρο και το Γυμναστήριο.

Η επίσκεψη μας στα κατεχόμενα δεν ήταν και το ότι καλύτερο, απλά είδαμε τι είχαν οι Κύπριοι και τι χάσανε. Από εκεί πήγαμε στο Παραλίμνι όπου φάγαμε το κλασσικό Κυπριακό σουβλάκι με τη σεφταλιά και το καλαμαράκι. Επισκεφθήκαμε το **Λιοπέτρι** και είδαμε τον αχυρώνα όπου αγωνιζόμενοι κατά των Άγγλων κατακτητών έπεσαν ηρωικά τα 4 παλικάρια της ΕΟΚΑ. Το απόγευμα φτάσαμε στη **Λεμεσό** στο ξενοδοχείο μας. Αφού φάγαμε πήγαμε όλοι για ξεκούραση. Η επομένη ημέρα έκρυβε άλλες εκπλήξεις.

Η 2η μέρα ήταν Μ. Παρασκευή με κατεύθυνση το Τρόδος, Μονή Κύκκου, Όμοδος. Αρχίσαμε με μια αξέχαστη εκδρομή στην καταπράσινη καρδιά του νησιού την οροσειρά του Τροόδους. Περάσαμε από πολύ γραφικά χωριά και φτάσαμε μέχρι την κεντρική

πλατεία στο κέντρο της οροσειράς σε ύψος 1750 μέτρα. Γύρω μας υπήρχε πολύ χιόνι και από μακριά βλέπαμε τη χιονοδρομική πίστα που και αυτή ήταν γεμάτη από χιόνι. Αφού ήπιαμε τον καφέ μας, κάναμε μερικές βόλτες και ανεβήκαμε στο λεωφορείο για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας για το **Μοναστήρι του Κύκκου**. Το πλουσιότερο μοναστήρι στο νησί με θρησκευτική, πολιτιστική και πολιτική σημασία. Βρίσκεται βορειοδυτικά του Τροόδους σε υψόμετρο 1318 μέτρα. Είναι αφιερωμένο στην Παναγία και έχει στην κατοχή του την εικόνα την οποία πιστεύεται ότι ζωγράφισε ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Κοντά στη μονή και σε απόσταση 3 χλμ. είναι το θρονί όπου ετάφη ο πρώτος Πρόεδρος της Κύπρου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ, μετά από επιθυμία του.

Μόλις φτάσαμε, περπατήσαμε λίγο για να φτάσουμε στο τάφο του Μακαρίου όπου υπάρχει όλη την ημέρα φρουρά στρατιωτική «τιμής ένεκεν». Επίσης πριν το τάφο υπάρχει το επιβλητικό άγαλμα του Μακαρίου, το οποίο ήταν στην Αρχιεπισκοπή στη Λευκωσία αλλά λόγω μεγέθους το μετεφέρθη στο θρονί της Μονής Κύκκου.

Στην επιστροφή μας επισκεφθήκαμε το Όμοδος. Κάναμε βόλτες στα γραφικά στενά δρομάκια με τα παραδοσιακά μαγαζιά. Επισκεφθήκαμε την εκκλησία του Τιμίου Σταυρού που η παράδοση λέει ότι ιδρύθηκε από την Αγία Ελένη. Αφού ξεναγηθήκαμε, άλλοι καθίσανε στην πλατεία για καφέ και άλλοι πήγανε να επισκεφθούν το Οινοποιείο όπου παραγόταν η κουμανταρία και η ζιβανία.

Επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο και αφού ξεκουραζόμαστε λίγο ολοταχώς στην Εκκλησία της Αγίας Νάπας, στην παραλία, για να παρακολουθήσουμε τον επιτάφιο με συνοδεία τη φιλαρμονική του Δήμου. Ωραία επιβλητικά, η πομπή, οι ιερείς, οι Δεσπότες, ο κόσμος ακολουθούσε με κατάνυξη. Αφού τελείωσε, καθίσαμε σε ένα από τα ωραία στέκια της παλαιάς πόλης της Λεμεσού ήπιαμε τα ποτά μας και κατευθείαν στο ξενοδοχείο γιατί μας περίμενε η επόμενη μέρα, η μέρα της Λευκωσίας.

Η 3η μέρα η Λευκωσία

Μετά το πρωινό μας ολοταχώς στο λεωφορείο και 9 π.μ. αναχωρούμε με προορισμό την πρωτεύουσα της Κύπρου, τη Λευκωσία. Επίσκεψη στα κελιά των φυλακών όπου εκεί κρατούνταν

οι μελλοθάνατοι φυλακισμένοι, παιδιά από 18-22 ετών που θυσιάστηκαν στο βωμό της ελευθερίας. Αυτά τα παιδιά-ήρωες απαγχονίστηκαν από τους Άγγλους το 1955-58. Εκεί στον ίδιο χώρο ήταν τα μνήματά των απαγχονισμένων και η αγχόνη. Εδώ δεν μπορώ να σταθώ πολύ γιατί και τώρα που γράφω η συγκίνηση και η αγανάκτηση με πνίγουν – συναισθήματα που είχαμε όλοι. Χαιρετίσαμε τα γενναία παιδιά-ήρωες με τον Εθνικό μας Ύμνο και φύγαμε. Επισκεφθήκαμε το Ναό του Αγίου Ιωάννου και το Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Περπατήσαμε την οδό Λήδρας και φτάσαμε μέχρι την πράσινη γραμμή όπου εκεί υπάρχουν φυλάκια Τούρκων και Ελληνοκυπρίων που με τις απαραίτητες διαδικασίες μπορεί να περάσει ο καθένας στο άλλο τμήμα. Γιατί αυτό, διότι και στο Ελληνικό μέρος υπάρχουν τούρκικες περιουσίες και στο Τουρκικό μέρος υπάρχουν ελληνικές περιουσίες. Περπατήσαμε στη γραφική Λαϊκή Γειτονιά, όπου εκεί κάναμε τα διάφορα ψώνια μας και φάγαμε σε κάποια από τις πολλές ταβερνούλες. Από εκεί πάμε να επισκεφθούμε τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας όπου είναι το μνημείο των πεσόντων Ελλήνων από τη Τουρκική εισβολή το 1974.

Αργά το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούμε για την Ανάσταση. Στις 11 μ.μ. όλη η ομάδα ξεκίνησε για την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου για την τελετή της Ανάστασης. Μετά τα μεσάνυκτα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας για την παραδοσιακή μαγειρίτσα, αυγά κόκκινα, φλαούνα και τσουρέκι.

Η 4η μέρα, η μέρα του Πάσχα κύλησε πολύ χαλαρά. Αργά εγερτήριο, αργά πρωινό, μεσημεριανό με σούβλα, κοκορέτσι, φλαούνες, και άλλα εδέσματα. Απαραίτητα χορός και γλέντι. Το βράδυ μαζευτήκαμε σε ένα γειτονικό ταβερνάκι όπου εκεί συνεχίσαμε το γλέντι του μεσημεριού. Εκεί δώσαμε τα ρέστα, γλέντι, χορό, φαγητό και πολύ γέλιο.

Η 5η μέρα ήταν ΚΟΥΡΙΟ-ΚΟΛΟΣΣΙ-ΠΕΤΡΑ ΡΩΜΙΟΥ-ΠΑΦΟΣ.

Η πρώτη μας στάση ήταν **ο Πύργος των Ιπποτών στο Κολόσσι**, πολύ επιβλητικό και με πολλά σκαλοπάτια. Διασχίσαμε τους αμπελώνες του Φασουρίου και στο διάσημο αρχαιολογικό χώρο του **Κουρίου** με τα εντυπωσιακά ψηφιδωτά. Από εκεί ο δρόμος μας φέρνει στην

Πέτρα του Ρωμιού, όπου κατά την παράδοση από τους αφρούς των κυμάτων αναδύθηκε η Αφροδίτη, η θεά της ομορφιάς και του έρωτα. Προχωρώντας φτάνουμε στην **Ιερά Μονή του Αγίου Νεοφύτου και στην Εγκλείστρα**, όπου έζησε και ασκήτεψε ο Άγιος Νεόφυτος μία από τις σημαντικότερες μορφές της Εκκλησίας της Κύπρου. Μετά επισκεπτόμαστε τη στήλη του Αποστόλου Παύλου όπου εκεί δέθηκε και μαστιγώθηκε γιατί κήρυττε τον Χριστιανισμό, και τα γύρω ερείπια από την αγορά γύρω στο 45 π.Χ. Από εκεί τα βήματά μας , μας οδήγησαν στην **κάτω Πάφο** στο γραφικό λιμανάκι. Βόλτες και γεύμα στις ταβέρνες με τους παραδοσιακούς ψαρομεζέδες.

Η μέρα μας δεν τελείωσε εδώ, αφού ξεκουραστήκαμε στο ξενοδοχείο, πήραμε το λεωφορείο της γραμμής για να πάμε σε ένα πολύ εντυπωσιακό ξενοδοχείο που όμοιο του δεν υπάρχει. Το **four Season** είναι μια ξενοδοχειακή μονάδα που μέσα έχει διαμορφωμένα τοπία από Χαβάη, από Ταϊτή, λίμνες με πελώρια ψάρια, μια ομορφιά φανταστική. Ήπιαμε τα ποτά μας και κάτω από τον απαλό ήχο του πιάνου και της γλυκιάς φωνής της τραγουδίστριας λικνιστήκαμε όλοι στους χορούς του ταγκό, της σάμπας και του βαλς.

Η επόμενη μέρα και η τελευταία: ΛΕΥΚΑΡΑ-ΛΑΡΝΑΚΑ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.

Στο δρόμο μας προς τη Λάρνακα, επισκεφτήκαμε **τα Λεύκαρα**, ένα γραφικό χωριό φημισμένο για τα κεντήματά του τα γνωστά «**Λευκαρίτικα**» και τα ασημικά του. Διατήρησαν την παραδοσιακή αρχιτεκτονική με τα ωραία πετρόκτιστα σπίτια. Κατά την παράδοση, ο Λεονάρντο ντα Βίτσι επισκέφθηκε το χωριό και παράγγειλε ένα τραπεζομάντηλο με παραδοσιακό κέντημα για τον Καθεδρικό Ναό του Μιλάνου. Κάναμε τη βόλτα μας στο χωριό, ήπιαμε το καφεδάκι μας και στη συνέχεια ο δρόμος μας, μας φέρνει στις Φοινικούδες για βόλτα και φαγητό. Επίσης στη Λάρνακα επισκεφθήκαμε το Ναό του Αγίου Λαζάρου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και είναι του 10ου αιώνα μ.Χ. Χτίστηκε πάνω στο τάφο του αγίου και αποτελεί ένα από τα καλύτερα δείγματα της Βυζαντινής Αρχιτεκτονικής στην Κύπρο. Η δεύτερη επίσκεψή μας ήταν το Τέμενος του Χαλά Σουλτάν, είναι ο τάφος

της Umm Haram, σύζυγος του Ουνάδας ibn-as Sami, στρατηγού της Μοαβίας, και ήταν ηγέτης της πρώτης Αραβικής εισβολής στο νησί το 649π.Χ. Το Χαλά Σουλτάν Τεκέ είναι ένα από τα Ιερότερα μασωλεία και το επισκέπτονται χιλιάδες προσκυνητές κάθε χρόνο.

Τελειώνοντας αναχωρούμε για το αεροδρόμιο για να πάρουμε τη πτήση των 6 μ.μ. της AEGEAN για Αθήνα.

Πόσα συναισθήματα μας διακατέχουν μετά από μια τέτοια εκδρομή, μέρες του Πάσχα σε ένα τόπο δικό μας, που μοιάζει με μας, που τον νιώθουμε δικό μας.

Ελπίζω την επόμενη επίσκεψη μας στην Κύπρο, όλα να είναι δικά μας, να δοθεί μια λύση σε αυτούς τους ανθρώπους που βλέπουν τις περιουσίες τους, τα όνειρά τους σε ξένα χέρια και να μη μπορούν να κάνουν τίποτα, παρά μόνο να ζουν με την ελπίδα του ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ.

Καίτη Ευκλείδου
Μέλος του ΦΘΝΙ

Κέρκυρα



ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΓΙΑ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΜΕ ΤΟΝ ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ

Είναι πια δεδομένο !!! Οι εκδρομές του Φυσιολατρικού της Νέας Ιωνίας στο τετραήμερο του καρνα-βαλιού αφήνουν κάθε χρόνο εποχή. Εφέτος η συμμετοχή στην εκδρομή της αποκριάς έσπασε ρεκόρ. Έτσι 80 περίπου άτομα ξεκινήσαμε με 2 λεωφορεία το πρωί του Σαββάτου 25 Φεβρουαρίου 2012 για το πανέμορφο νησί των Φαιάκων ,την Κέρκυρα με την βεβαιότητα ότι θα περάσουμε όπως πάντα καλά και θα ζήσουμε το καρναβάλι με κέφι κα ξενοιασιά.

Με τραγούδια λοιπόν , με κέφι , με ανέκδοτα, ούτε που καταλάβαμε πως φτάσαμε στην Ηγουμενίτσα για να πάρουμε το ferry για την Κέρκυρα. Νωρίς το βράδυ η «χάρη μας» έφτασε στην Κέρκυρα και αμέσως κατευθυνθήκαμε στο ξενοδοχείο μας που ήταν στο Κανόνι μέσα σε μια μαγευτική τοποθεσία. Μετά από την ικανοποίηση των γαστριμαργικών μας απαιτήσεων στον μπουφέ του ξενοδοχείου απο-φασίσαμε να ξεκουραστούμε.

Την Κυριακή το πρωί το πρόγραμμά μας ήταν η επίσκεψη στην πόλη της Κέρκυρας . Με δύο καταπ-ληκτικές ξεναγούς επισκεφθήκαμε το Αχίλλειο και μετά την πόλη , τα καντούνια και τέλος τον Άγιο Σπυρίδωνα. Μετά μείναμε για λίγο ελεύθεροι ,που λέει ο λόγος , γιατί ξετρυπώσαμε ταβερνάκια στα οποία δεν παραλείψαμε να τιμήσουμε τις Κερκυραϊκές λιχουδιές. Και μετά πήραμε θέση για να παρα-κολουθήσουμε τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και τον «Γάμο του Καραγκιόζη». Το απόγευμα επιστρέ-ψαμε στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούμε και να γεμίσουμε μπαταρίες , γιατί το βράδυ το πρόγραμμα έλεγε «ξεφάντωμα» . Το βράδυ λοιπόν στην αίθουσα του μπαρ του ξενοδοχείου όλοι σχεδόν μασκα-ρεμένοι του δώσαμε και κατάλαβε. Μέχρι που και ο Πρόεδρος χόρεψε. Έγινε χαμός.

Και ξημέρωσε η Καθαρή Δευτέρα . Αφού γευτήκαμε την καθιερωμένη λαγάνα και τον χαλβά ξεκινή-σαμε για τους Περουλάδες ένα χωρίο 32 χιλιόμετρα βόρεια. Εκεί νοιώσαμε την Κερκυραϊκή φιλοξενία . Οι τοπικές αρχές μας υποδέχτηκαν με χαρά και μας φίλεψαν με τοπικές σαρακοστιανές λιχουδιές. Το απόγευμα παρακολουθήσαμε τις εκδηλώσεις και την παρέλαση των αρμάτων και νωρίς το βράδυ ε-πιστρέψαμε στην Κέρκυρα.

Την Τρίτη το πρωί πήραμε το ferry για την επιστροφή. Το βράδυ

επιστροφή στην Νέα Ιωνία με κα-τακλείδα την πάγια ευχή “Πάντα τέτοια και σε άλλα με υγεία».